

Jeugdprins 2006 van het Narrendom Haren – JELTE I



Als Bij onze nieuwe jeugdprins voor 2006 zou je kunnen spreken van “drie op een rij”. Immers binnen het gezin van Marc Jehaes en Daisy Paque is Jelte het derde kind dat deze titel voor een jaartje zal mogen dragen.

Zijn broer Kenneth werd in 1997 aangesteld als jeugdprins terwijl zijn zus Goele hem als jeugdprinses voorafging in 2003.

Als we even de lange rijen van prinselijke hoogheden in het Narrendom Haren aflopen dan komen we alleszins geen enkel gezin tegen waar drie personen of zelfs in dit geval drie kinderen achter elkaar een prinsje of prinsesje deze titel mochten dragen. Een nieuw record binnen de Harense carnaval dus. Proficiat!

Anderzijds is Jelte ook de 33^{ste} Jeugdprins van het Narrendom Haren. Of laten we maar zeggen, om het in carnavalstermen uit te drukken, een jubileumjeugdprins.

In 1974 zijn de Ridders van de Katteköp immers gestart met de aanstelling van de eerste jeugdprins van het Narrendom Haren. Het was Patrick I (Paque) uit Haren, toevallig ook nog familie van Jelte, in de zin dat Patrick en de mama van Jelte neef en nicht van elkaar zijn.

Dat Jelte ooit jeugdprins zou worden lag een beetje in de lijn der verwachtingen, zeker als je oudere broer en zus je vooraf zijn gegaan, en dat bovendien papa Marc als ondervoorzitter van de Ridders van de Katteköp, tijdens de wintermaanden continue bezig is met de voorbereiding van het nieuwe carnavalseizoen. Komt daar nog bij dat mama Daisy er ook niet voor terug deinst om de carnavaleske toer op te gaan, en regelmatig op het podium van onze Zitting van de Derde Jeugd terug te vinden is om een komisch shownummertje op te voeren. En jawel om het verhaal helemaal af te maken dienen we te vermelden dat broer Kenneth secretaris is van carnavalsvereniging De Hoarense Jeugd. Kortom, in het gezin Jehaes is het zeker tijdens de wintermaanden al carnaval wat de klok slaat.

Onze Jelte heeft had ondertussen de leeftijd van 12 jaar bereikt, of met andere woorden zowat de ideale ouderdom om jeugdprins te worden.

Momenteel vertoeft hij nog in de lagere school, maar in zijn verste fantasie droomt hij er van, niet om Formule 1-piloot, of zakenman te worden, maar wel om als tuinboer door het leven te gaan. De natuur trekt hem nu eenmaal aan, en wie weet heeft hij de microbe toch wel een beetje te pakken gekregen van zijn papa Marc, die er ook altijd voor zorgt dat zijn tuin er piekfijn bijligt.

Een echt specifiek hobby heeft onze Jelte niet, en ook sport is niet meteen zijn grote favoriete bezigheid, doch een keertje lekker gaan fietsen daar zal hij nooit voor passen.

Het is op zijn minst gezegd een guitig kereltje dat altijd ergens links of rechts wel klaar staat om wat grapjes uit te halen, zeker als hij hiermee zijn broer of zus zo af en toe een beetje kan plagen. De kenmerken van een typische speelvogel draagt hij zeker in zich en komen bijgevolg ook vrij vaak tot uiting.

Iets wat gezien zijn leeftijd zeker niet abnormaal is, en hem daarenboven beslist goed van pas zal komen tijdens de eerstvolgende twaalf maanden van zijn jeugdprinsencarrière.

Een zaak is alvast zeker, tijdens de stoet van 12 maart zal hij alles op alles zetten om minstens even goed zoniet beter te doen dan zijn voorgangers.