

Jeugdprins 2019 van het Narrendom Haren – VIKTOR I



De leden van de Raad van Elf van de Katteköp hebben zich de laatste jaren weinig zorgen moeten maken over het vinden van een kandidaat jeugdprins. Sinds jaar en dag staat de nieuwe Jeugdprins Viktor I immers al geboekt om in 2019 de scepter over te nemen.

Eigenlijk geen wonder als je weet dat Viktor uit een familie komt met een echte, rijk gevulde carnavalsgeschiedenis.

Je mag zowaar stellen dat hij het carnavalsvirus heeft binnengekregen in mama's buik.

Laten we daarom eerst beginnen met zijn mama, Sabine Brans, die in 2000 Stadsprinses van de Orde van de Commeduur uit Sint-Truiden werd en de daaropvolgende jaren meedraaide met c.v. De Klein Stieënkes, eveneens uit Sint-Truiden. Daarenboven legde ook zijn papa, Raf Missotten, een fameus carnavalsparcours af.

In 1981 werd hij aangesteld tot Jeugdprins Raf I om vervolgens in 1993 als Prins Raf I de scepter over het narrenrijk te versieren. Daarnaast nam Raf gedurende enkele jaren het voorzitterschap van de Ridders van de Katteköp op zich en stichtte hij enkele jaren geleden de succesvolle carnavalsgroep De Elabacavakes.

Maar wie denkt dat de voorgeschiedenis hier eindigt, heeft het goed mis en raden we aan om nog even verder te lezen. Viktor zijn oudere broer Thomas mocht tijdens het carnavalseizoen 2017 de scepter van Jeugdprins van het Narrendom Haren al hanteren en bompa Charly Missotten, tja die is helemaal door het dolle heen en werd ondertussen al voor de tweede keer Prins van de Derde Jeugd van het Narrendom Haren, namelijk in 2017 en dus ook nu tijdens het seizoen 2019. En om de cirkel helemaal rond te maken: ook opa Jean Brans was jarenlang lid van de Raad van Elf van de Orde van de Commeduur van Sint-Truiden. Verdient dat geen extra pluim, zoveel carnavaleske voorgeschiedenis voor nog geen 10-jarige knaap?!

We mogen er dus met een gerust hart van uitgaan dat onze nieuwe jeugdprins uit het goede carnavalshout gesneden is en sowieso sinds zijn geboorte voorbestemd was om ooit de scepter van jeugdprins in Haren te zwaaien.

Viktor I (Missotten) woont halftijds in de Boomstraat te Bommershoven, bij zijn papa Raf en broer Thomas, en halftijds in de Kortbosstraat te Sint-Truiden bij zijn mama Sabine, pluspapa Robby en stiefbroers Brent en Tibo.

Hij zit momenteel in het 5de leerjaar van de Vrije Basisschool te Kozen, waar hij meer dan behoorlijke studieresultaten laat optekenen. Welke richting hij in de toekomst wil inslaan, weet hij nog niet, al zou het kunnen dat de appel niet te ver van de boom zal vallen en hij in de voetsporen van mama zal treden, die zelf uit een grote bakkersfamilie komt en al jaren de mooiste en lekkerste taarten maakt. Thomas is ook erg ambitieus en competitief ingesteld. Als verdediger staat hij nu al stevig zijn mannetje bij de U11 van FC Alken. Sport is een belangrijk deel van zijn jonge leven en naast het voetbal probeert hij dan ook regelmatig andere schooltornooien mee te pikken.

Daarnaast is zingen en mensen entertainen zijn grootste hobby. Hij stond reeds meerdere malen op een groot podium langs zijn idool Luc Steeno... . Of hij ooit die weg zal inslaan, zal nog moeten blijken.

Als hij thuis is, vind je hem meestal in de buurt van zijn Playstation waar ook weer vooral de sportgames primeren.

Viktor komt dus langs beide zijden van de familie uit een carnavaleske sfeer, maar weet Viktor zelf wel wat het carnaval inhoudt, horen we iedereen al denken. Wees gerust, ook dat zit goed! Zeker als je weet dat hij zelf al van zijn 4^{de} levensjaar meetrekt in tal van carnavalstoeten met de groep De Elabaçavakes uit Bommershoven. Wat dat betreft, zal Viktor dus vast en zeker geen opleiding meer moeten volgen!

Dat de Harense jeugdprinsenaanstellingen gewaardeerd worden bij het grote publiek, hebben we op zondag 17 februari andermaal mogen vaststellen bij de aanstelling van Viktor I als 46^{ste} jeugdprins van het Narrendom Haren.

Viktor gaat zijn titel met eer dragen en verdedigen en zal samen met Prins Maxime I voor een spetterende apotheose van de 48^{ste} Harense carnavalstoet zorgen op zondag 17 maart!

We kunnen alleen maar hopen dat de weergoden onze prinsen gunstig gezind zijn en dat ze onder een stralende zon doorheen de straten van het narrendom kunnen trekken! Wij wensen jeugdprins Viktor I als 46^{ste} jeugdprins dan ook alle succes toe!