

Prins 2007 van het Narrendom Haren – EDDY II



Het is van 1994 geleden dat we nog eens samen een Prins en een Jeugdprins uit Piringen mochten aanstellen. De leden van de Raad van Elf zijn dan ook erg blij dat Piringen, als één van de vier kerkdorpen die het narrendom Haren omvat, nog eens flink in de kijker wordt gezet.

Of het met de opwarming van aarde te maken heeft weten we niet, doch reeds halverwege de maand oktober, wat vrij vroeg is, kregen we via onze geheime antennes berichten binnen dat er in Piringen iemand rondliep die een meer dan gewone interesse betoonde om zich kandidaat te stellen als Prins van ons Narrendom.

Twee speciaal daarvoor opgeleide agenten van de Raad van Elf zochten met gesofisticeerde apparatuur de signalen op en kwamen uiteindelijk terecht bij het huisnummer 67 in het

Piringerbroek.

Na een flinke tik op de belknop zette zoon Bram de voordeur wijds open en jawel in de gezellige woonkamer troffen we niemand minder dan Eddy Beerden en zijn echtgenote Klara aan.

De eerste verkennende ronde verliep positief en enkele dagen later kreeg voorzitter Bart het positieve geluid binnen dat Eddy de opvolger zou worden van regerend Prins Jos I.

Onze nieuwe prins is zoals men dat uitdrukt een geboren en getogen Piringenaar met ondertussen 42 lentes op de teller, of laten we zeggen een ideale leeftijd om de scepter van Prins carnaval te hanteren.

Beroepshalve is Eddy vrachtwagenbestuurder en versleept hij in dienst van de firma Gielen uit Kortesseem jaarlijks honderden containers van de ene hoek van het land naar de andere, zelfs tot over de Belgische grenzen. Een job die hem zeer goed bevalt ondanks de fileproblemen waar hij vaak mee te maken krijgt. Hoewel voor hem, deze fileproblemen op zich eigenlijk geen probleem zijn. "Je moet er gewoon rustig en opgewekt bij blijven", aldus Eddy. Hoog vanuit zijn stuurcabine en met een stevige brok goede schlager- of carnavalsmuziek op de achtergrond, geniet hij van het zicht dat hij binnen in de voorbijschuivende personenwagens krijgt. Chauffeurs en passagiers zijn met de meest diverse zaken bezig. Je houdt het nauwelijks voor mogelijk, maar het gaat van mensen die op hun draagbare computer zitten te tokkelen, tot anderen die hun tijd doden met telefoneren terwijl sommigen, jawel u leest goed, een lekker potje zitten te vrijen. Neen beste lezers, onze Eddy is geen gluurder, maar hij kan toch ook moeilijk zijn ogen in zijn zakken steken. Hoe zou je zelf zijn.

Het carnaval van Haren is voor Eddy al lang geen onbekende meer. Immers reeds in 1973 ter gelegenheid van de tweede Harense stoet trok hij op achtjarige leeftijd mee met De Fietsende Clowns uit Piringen, toen nog onder de naam "De Spaken". Meer dan tien jaar is hij actief lid geweest van deze knotsgekke bende en het is dus geen wonder dat het carnivalvirus, dat zich sindsdien van hem meester heeft gemaakt, in zijn lichaam is blijven woekeren, bij zoverre dat hij er al meerdere jaren van droomt om Prins van het Narrendom te worden.

Deze kans heeft hij dus dit jaar gegrepen en we zijn er zeker van dat hij samen met een ganse schare dikke vrienden uit het Piringse, bijgestaan door zijn al even enthousiast vrouwtje Klara en zijn zoon Bram, er een super carnavalesk jaar zal van maken.

Om af te sluiten willen nog snel deze tip meegeven. Mocht je de nieuwe prins eventueel willen trakteren op een lekker etentje, wel met een roomzachte pasta, een tongstrelend wijntje en een streepje muziek van Frans Bauer op de achtergrond, zal je hem ongetwijfeld meer dan een gewoon pleziertje doen. 't Is maar dat je het weet want hij is er gewoon verslingerd op.