

## Prins en Prinses van de Derde Jeugd van het Narrendom Haren 2013 MARIETTE I en JULIEN I



De laatste zondag van oktober 2012 was het naar jaarlijkse gewoonte weer verzamelen geblazen in het Gemeenschapscentrum Panishof voor de 36<sup>ste</sup> zitting van de derde jeugd. We mochten een tachtigtal senioren uit het Narrendom Haren en de omstreken verwelkomen. De aanwezigen konden weer genieten van een mooi programma en natuurlijk van de nodige drank, koffie en taart. Deze taarten worden ons jaarlijks vriendelijk aangeboden door de Harense bakkers Wathion en Milly, waarvoor nogmaals onze welgemeende dank. Het programma was weer goed gevuld terwijl ook de Ridders van de Katteköp weer een stuk van het

programma voor eigen rekening namen.

Na het afscheid van het prinsenpaar van 2012 (Georges I en Cilla I), was het moment aangebroken om een nieuw en tevens het 30<sup>ste</sup> Prinsenpaar van de Derde Jeugd aan te stellen. De presentator van dienst lanceerde bij de aanwezigen een spontane oproep voor kandidaten. Het was weer erg spannend. De presentator waagde zich in de zaal, deed een knieval, bracht een korte serenade en de strijd was beslecht. Er werd weer een koppel bereid gevonden om deze mooie traditie verder te zetten, een traditie waarop de Katteköp terecht zeer fier zijn. Het zijn Julien I (Orye) en zijn echtgenote Mariette I (Lambrix) die aangesteld werden als prinsenpaar van de derde jeugd 2013. Onder het goedkeurend oog van een aantal afgevaardigden van het stadsbestuur van Borgloon werden de nodige plichtplegingen vervuld.

Het landschap is bedekt met een laag sneeuw en de thermometer geeft -5°C aan wanneer ik bij Julien en Mariette aan de deur sta voor een gezellige babbel. In hun woonkamer nemen we plaats naast de brandende kachel, die voor een welkome verwarming zorgt bij deze winterse temperaturen.

Julien werd in 1932 geboren te Bommershoven en is buiten de grenzen van het narrendom Haren op zoek gegaan naar zijn ware liefde. In de Tongerse deelgemeente Nerem wist hij het hart te veroveren van Mariette Lambrix, geboren in 1929. In 1955 hebben ze elkaar het ja-woord gegeven en vandaag, 58 jaar later, zijn ze nog steeds een gelukkig paar.

Julien en Mariette wonen op de Tongersesteenweg in Haren, vlak tegenover Dancing Mac Queen. Het is daar dat ze beiden tot begin jaren 1970 een groenten- en specerijenwinkel uitbaatten. Julien trok bovendien ook op ronde met zijn koopwaar, terwijl Mariette in de winkel (en natuurlijk ook het huishouden) het nodige werk verrichtte. Nadien trok Julien naar Tongeren en werkte tot aan zijn pensioen in het toenmalige fabriek Nova. Mariette werd tot het einde van haar actieve (professionele) carrière poestvrouw bij een dokter te Tongeren.

Het koppel kreeg 3 kinderen; Marie-France, Manuella en Patrick, die helaas het leven liet bij een smartelijk auto-ongeval. Thans telt de familie 5 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen, waarbij dit aantal in maart 2013 zal oplopen tot 10. Een hele familie, waarvan in de woonkamer ook de vele foto's van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkindere getuige zijn.

Wanneer ik vraag naar hun bezigheden in de vrije uurtjes vroeger en nu, blijft het even stil. Julien was vroeger een trouwe supporter van SK Tongeren. Daarnaast heeft hij zich ook een tijd lang beziggehouden met het maken van tinnen schotels. Deze hobby beoefende hij in het bijgebouw achter de woning. Zo maakte hij onder andere tinnen schotels voor tingieterij Haesen uit Haren, waarbij Gerard Haesen zorgde voor de nodige tin. Mariette heeft naar eigen zeggen nooit echt tijd gehad voor hobby's of verenigingen door haar drukke bezigheden in het dagelijkse leven. Tegenwoordig hebben ze meer vrije tijd en die vullen ze onder andere met een vaste maandelijkse uitstap met de bus naar de Bierhoeve in Poederlee, waar ze een dagprogramma van dans, eten, optredens, demonstraties, ... voorgeschoteld krijgen.

Bij de vraag naar hun ervaring op carnavalsvlak wordt het zowaar nog stiller in de woonkamer. Ze zijn dan wel al een aantal jaren vaste gasten op de zitting van de derde jeugd, maar daarbuiten blijkt het contact met carnaval eerder beperkt te zijn. Ze moeten wel toegeven dat ze in de beginjaren van het Harense carnaval wel deelgenomen hebben aan de carnavalstoeten. Zo herinneren ze zich dat ze met de carnavalsgroep van "Fina van de witte Hayen" (café De Ware Vrienden Bommershoven) ooit hebben deelgenomen aan de Harense carnavalstoet. Het juiste jaar weten ze niet meer, maar het was wel zo dat de carnavalstoet toen startte in Bommershoven. De kinderen namen toen bovendien ook deel aan de carnavalstoet als lid van de plaatselijke muziekvereniging De Ware Vrienden, die tot op heden bijna aan alle edities deelnam.

In 2013 zullen Julien en Mariette dus na een lange afwezigheid, voor het eerst opnieuw deelnemen aan de Harense carnavalstoet. Als 30<sup>ste</sup> prinsenpaar van de derde jeugd, zullen ze de 42<sup>ste</sup> stoet op zondag 24 februari mee openen. We kunnen alleen maar hopen dat ons prinsenpaar onder een stralende hemel mee door het Narrendom kan trekken. Wij wensen namens de Katteköp Julien en Mariette alvast heel erg te danken voor hun bereidwilligheid om deze mooie traditie mee in stand te houden en wensen hun dan ook alle succes toe! Proficiat!