

Prins 2013 van het Narrendom Haren – BENNY I



Voor velen is het wellicht overbodig om de nieuwe prins van het Narrendom Haren, namelijk Benny I (Grosemans) voor te stellen.

Hoewel zijn roots in de Tongerse deelgemeente Koninksem liggen en hij een aantal jaren in Rutten gewoond heeft, woont hij sedert 2010 in het Narrendom Haren. Hij streek neer in Widooie, waar hij de liefde van zijn leven vond; Els Clerinx ook wel gekend als traiteur Delicat'Els. De liefde van de man gaat door de maag... wel, op dat vlak zit het dus vast en zeker goed.

Benny is de papa van twee flinke zonen, Yenthe en Yorben, die ook regelmatig in Widooie vertoeven. In hun vrijetijd die ze samen doorbrengen, volgen ze onder andere wielervedstrijden.

Op professioneel vlak is Benny actief als vrachtwagenchauffeur bij containerservice Gielen in Genk. In zijn vrijetijd is hij vooral actief als DJ. Wie kent er nu niet DJ Benny? Ambiance ten top en foute feestjes tot in de vroege uurtjes, dat is het handelsmerk van Benny wanneer hij achter de draaitafel plaats neemt. Ook in het ambiancecafé De Lido op de Grote Markt in Tongeren is hij de vaste gangmaker, net als op vele carnavalsbals en feesten in de omgeving.

Naast deze muzikale link, valt er nog wel wat te vertellen over Benny en zijn relatie met carnaval. Benny groeide op in een echte carnavalsfamilie. Zijn vader was ridder bij de Tongerse Ridders van Morepoit tot Bukeberg, waar hij eveneens prins werd. De oudste zoon van het gezin, Johnny, was in Tongeren één van de allereerste jeugdprinsen en hij werd later ook stadsprins. Ook Benny's jongste broer Didier, was jeugdprins van Tongeren. Zelf was Benny lange tijd miniridder bij de Tongerse ridders. Hij was dus de gedoodverfde kandidaat om ooit stadsprins van Tongeren te worden. Hiervoor toonde hij echter nooit veel interesse... tot hij in Widooie de microbe echt te pakken kreeg. Zo werd hij samen met Els (ondertussen zijn verloofde) lid van de Loonse carnavalsvereniging De Stroopmennekes, waar hij ook nu nog lid is. Benny is eveneens bevriend met tal van carnavalsartiesten, waaronder de ondertussen gekende en goed gesmaakte Domm en Dööl. Daarenboven kwam Benny in 2010 in Widooie terecht in een carnavalsgezind nest. Zijn immer goedlachse wederhelft Els is (naast haar job in de apotheek te Beverst en haar werk als traiteur) een leerlinge van BOL (Buutte Onderwijs Limburg) en dus een actief tonprater. We mogen bijgevolg wel stellen dat het leven van Benny doorweven is van sfeer, ambiance en carnaval.

Een betere kandidaat prins was voor de Ridders van de Katteköp niet denkbaar! Een invasie van de Katteköp werd grondig voorbereid en de aanvalspositie werd ingenomen. De plannen van de Katteköp waren echter ambitieus; we trokken niet enkel naar Widooie om terug te keren met een prins, maar hadden het ook op de oudste zoon des huizes gemunt om jeugdprins van Haren te worden. Vader en zoon die samen de scepter zwaaien in Haren, dat was het doel. Benny werd vrij snel overtuigd. Na een weekje bedenktijd werd de knoop door Benny doorgesneden. Vanuit zijn bed (of dat er enigszins voor iets tussen zit, is en blijft voor ons ook een raadsel), kreeg de voorzitter van de Katteköp het verlossende bericht. De missie was voor de helft geslaagd en de 42^{ste} prins van Haren zou Benny I worden. Een extra inspanning werd geleverd om ook fase 2 met succes af te ronden.

Bijgevolg werden op zaterdag 26 en zondag 27 januari onder een massale publieke belangstelling vader en zoon aangesteld als 42^{ste} prins en 40^{ste} jeugdprins van het Narrendom Haren. Het is bij de Katteköp nog wel voorgekomen dat vader en zoon gelijktijdig prins en jeugdprins zijn, maar opvallend is toch wel te moeten vaststellen dat ook bij onze collega's in Tongeren, Borgloon en Rukkelingen-Loon de prinselijke hoogheden vader en zoon zijn.

De prinsen Benny I en Yenthe I zijn nu samen met de Katteköp in de laatste rechte lijn naar het hoogtepunt van carnaval, namelijk de 42^{ste} carnavalstoet op zondag 24 februari. Met de late intrede van de winter kunnen we alleen maar hopen dat dan de bittere koude en sneeuwvlagen achter de rug zijn en dat we met gunstige weersomstandigheden door de straten van het Narrendom kunnen trekken.

De Ridders van de Katteköp wensen prins Benny I in ieder geval het allerbeste, want misschien wordt het wel de allermooiste dag van zijn leven.