

Prins en Prinses van de Derde Jeugd van het Narrendom Haren 2011 MAGGY I en PAUL I



Ingevolge de verbouwwerken aan de parochiezaal van Widooie dienden de Ridders van de Katteköp voor de Zitting van de Derde Jeugd hun tenten ditmaal op te slaan in het Panishof te Bommershoven. Niet meteen evident als je weet dat de 33 voorgaande zittingen allemaal zonder onderbreking doorgingen in Widooie.

Gelukkig stelde deze verhuis voor de meesten geen probleem en mochten de Ridders van de Katteköp hun trouwe aanhangers ook deze keer verwelkomen. Meer nog, er kwamen behoorlijk wat nieuwe geïnteresseerden opdagen zodat het aantal deelnemers inmiddels al gestegen is tot boven de 100 aanwezigen. Jaar na jaar stijgt het aantal deelnemers en daar zijn de Ridders van de Katteköp meer dan behoorlijk tevreden over. Naast de gezellige koffietafel wordt er ook telkens gezorgd voor wat je een “bonte namiddag” zou kunnen noemen. Een gevarieerd programma waar zowat iedereen zijn gading kan in vinden.

Het hoogtepunt van de namiddag is uiteraard de aanstelling van een nieuwe prinsenvaar van de Derde Jeugd. In het verleden daagden er niet steeds kandidaten op, doch net zoals de laatste jaren kregen de Katteköp spontaan, de medewerking van een koppel uit Piringen. Niemand minder dan Maggy I (Mangelschots) en Paul I (Princen) veerden kort na de oproep van de spreker van dienst op en stapten resoluut richting podium.

De lezers die de voorgaande artikels in dit reclameboek, aangaande de nieuwe Prins Bart I (Princen) en de nieuwe Jeugdprins Maxim I (Princen), met aandacht hebben gelezen zullen allicht opgemerkt hebben dat de familie Princen uit Piringen beslag heeft weten te leggen op alle prinselijke ambten van het Narrendom Haren.

Klopt, want Maggy en Paul zijn de respectievelijke ouders en grootouders van Prins Bart I en Jeugdprins Maxim I. Een prachtig triumviraat maar helaas niet uniek in de Harense carnavalsgeschiedenis. Ook in 2001 deed zich een gelijkaardige combinatie voor binnen de familie Langenaeken uit Widooie.

Het nieuwe prinsenvaar van de Derde Jeugd kan je bezwaarlijk bestempelen als vreemde vogels. Integendeel zowel Maggy I, die steeds en altijd erg dicht betrokken was bij het socioculturele leven in Piringen, als Paul I, of laten we maar zeggen “Meester Princen”, tellen heel wat vrienden.

Prins Paul I heeft inderdaad jaren voor de klas gestaan in de gemeentelijke lagere school van Piringen en tijdens zijn loopbaan zelfs tal van oud-leerlingen in de klas die later op de een of andere wijze betrokken raakten bij het Harens carnavasgebeuren.

Meester Princen geniet ondertussen van een welverdiend pensioen terwijl hij samen met Maggy de mooie en aangename dagdagelijkse momenten beleeft. Neen, echt nog geen oudjes, maar wel een koppel met een moderne en jeugdige kijk op het leven. De titel van prinsenvaar van de Derde Jeugd past hen in dat opzicht dan ook letterlijk en figuurlijk.

Anderzijds zijn beiden ook nog actief in het verenigingsleven en vinden we Paul terug als dirigent van het federale zangkoor, terwijl Maggy actief lid is bij de KVLV-Piringen. Samen ruilen zij bovendien één keer per maand de gezellige huiskamer in Piringen voor een dansavond bij de S-plussers.

Wat weinigen weten is dat Paul al van bij de aanvang van het carnavasgebeuren in ons Narrendom betrokken was bij de organisatie. We spreken dan over de zeventiger jaren, toen er nog geen fotokopiemachines bestonden en alle teksten die in grote aantallen moesten gepubliceerd worden op een zogenaamde stencilmachine moesten gereproduceerd worden.

Het was de tijd dat tot daags voor de stoet niemand van de organisatie exact wist welke carnavalswagens er 's zondags plots en onverwacht uit een of andere Harense schuur zouden opduiken. Men wilde de organisatoren inderdaad blij verrassen, helaas met als consequentie dat de deelnemerslijst pas zondagvoormiddag kon afgerond en getypt worden. Dan snel met de nog natte stencil naar Paul Princen om het daar een duizendtal keer te kopiëren.

Geen haar op zijn hoofd heeft er op dat moment aan gedacht dat zijn naam samen met deze van zijn echtgenote ooit op deze deelnemerslijst zou prijken. Zeg dus nooit, nooit!
Ook de beide jeugdige zestigers wensen wij samen met hun zoon en kleinzoon een schitterende belevenis op zondag 20 maart.